

## Schelp

(Nieuwvliet 1975)

lig je  
zo mooi en wit

blank en woordeloos  
het woord van de zee te zijn –

zo als in jou,  
ligt in mij opgerold  
het ruisen te wachten

tot van een zeegroene kim  
zij aanspoelt

en dan, als het schuim weer terugloopt,  
liggen blijft en zich zo mooi en wit

aan m'n strand ontrolt.